



Η Τεχνολογία είναι Στρατηγικό Εργαλείο για την Ανάπτυξη της Οικονομίας και της Κοινωνίας

Το 2010 ήταν η χρονιά της πικρής διαπίστωσης των αδυναμιών. Η κρίση χρέους και δημοσιονομικών ελλειμμάτων έφερε στο επίκεντρο με τον πλέον αρνητικό τρόπο την Ελλάδα, καθώς και άλλα μέλη της Ευρωζώνης. Η Ευρώπη καλείται πλέον να δώσει λύσεις και να βρει νέο σημείο ισορροπίας, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει τόσο για τις ισχυρές όσο και τις αδύναμες χώρες. Οφείλουμε να αναζητήσουμε επειγόντως λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, αρνητικά και θετικά. Το ιδανικό θα ήταν, στο πλαίσιο της Ευρώπης, να αυξανόταν η κατανάλωση των πλεονασματικών χωρών σε προϊόντα εισαγωγής από τις ελλειμματικές χώρες και ταυτόχρονα, να αυξάνονταν οι παραγωγικές επενδύσεις των πλεονασματικών χωρών στις ελλειμματικές.

Αν θεωρήσουμε ότι η Ελλάδα είναι στο σωστό δρόμο για τις αλλαγές που απαιτούνται, τότε μπορούμε επίσης να μιλάμε για μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας και αποτελούν λύσεις για την ελληνική οικονομία: Ο τουρισμός, η ναυτιλία, η εξόρυξη και εκμετάλλευση φυσικών πόρων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η γεωργία, η τυποποίηση, οι εξαγωγές και τα logistics. Όλοι αυτοί οι κλάδοι συναντώνται στον άξονα της ψηφιακής τεχνολογίας που λειτουργεί οριζόντια και διατρέχει το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως δίκτυ ασφαλείας και να προσφέρει λύσεις, ειδικά μάλιστα κατά τη διάρκεια της αναζήτησης των πλέον ενδεδειγμένων λύσεων. Όπως λένε οι οικονομολόγοι δεν φτάνει λοιπόν να βρούμε "προσωρινές", πόσο μάλλον "λύσεις ανάγκης", αλλά λύσεις τέτοιες, οι οποίες να είναι "διατηρήσιμες" - να συμπεριλαμβάνουν και τους

κινδύνους, οι οποίοι εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των συνήθων οικονομικών κύκλων (ανοδικών και καθοδικών), η συχνότητα των οποίων έχει πια αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό.

Η χώρα μας πρέπει να επιμείνει στο αναπτυξιακό σχέδιο με αρωγό τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών. Η υλοποίηση του ΕΣΠΑ, καθώς και η ανάδειξη άλλων επενδυτικών ευκαιριών προϋποθέτουν τη συμμετοχή και την εγρήγορση του

στο τεράστιο δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα. Η Ελλάδα οφείλει να εστιάσει σε αυτά τα ζητήματα, ώστε να καταφέρει να βγει από την κρίση. Να αναζητηθεί ο τρόπος που θα μπορέσει να καταστεί ελκυστική για ιδιωτικές επενδύσεις, που θα αναζωογονήσουν την οικονομία.

Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι δύσκολα, αλλά και μια ευκαιρία για να αναδιαρθρώσει η χώρα μας την οικονομία και τις δομές της. Η ψηφιακή τεχνολογία

“ Η Ελλάδα μπορεί να παραμείνει στη διεθνή αγορά των νέων τεχνολογιών ”

κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας κάθε χώρας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο ποσοστό (που φτάνει το 85%), από το δείκτη καινοτομίας και τη διείσδυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον πληθυσμό. Η Ελλάδα ακόμα υστερεί στην εξοικείωση της οικονομίας και της κοινωνίας της στις νέες τεχνολογίες και πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό. Οι ψηφιακές τεχνολογίες στις δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας και σπουδαιότητας, αν πρόκειται να καθιερώσουμε ένα σύγχρονο και αποδοτικό κράτος.

Η παγκόσμια οικονομία αλληλάζει ραγδαία λόγω της κρίσης και ένα ποσοστό περίπου 10% από το σύνολο των επιχειρήσεων που βρέθηκαν στην κρίση θα βγουν από αυτή πιο δυνατές. Η καινοτομία, μελετημένη, ποιοτική, συνεπής και αξιόπιστη δουλειά, είναι ο μόνος δρόμος για την επιχειρηματική επιτυχία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας, της προσέλευσης άμεσων ξένων επενδύσεων και της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα είναι το αντίβαρο

θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως στρατηγικό εργαλείο υποβοήθησης όλων των δράσεων παρέμβασης στη δημόσια διοίκηση, αλλά και ως δυναμικός κλάδος ανάπτυξης, αύξησης της παραγωγικότητας αλλά και ως εξαγωγίμη τεχνολογία. Η Ελλάδα μπορεί να παραμείνει στη διεθνή αγορά των νέων τεχνολογιών, αξιοποιώντας τις νέες τάσεις, όπως το cloud computing, το mobile broadband και τα social media. Χρειάζεται να μάθουμε να είμαστε παραγωγικοί γρηγορότερα από ποτέ. Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και τα συνοδευτικά μέτρα για την εκπαίδευση και την απασχόληση στην αναδυόμενη κοινωνία της γνώσης, αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα που επεξεργάζεται η Ευρώπη και θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε.

Γιάννης Σύροπος
Γενικός Διευθυντής, ΣΕΠΕ